



## Transportkosten Actie

Help mee om de transporten  
te bekostigen.

Lees op pagina 4  
hoe u kunt helpen.

## Bazuinenfeest, voorbereiding op de wederkomst

**'Het is gegraveerd op Rosh Hashana - Joods nieuwjaar, en het is verzegeld op Yom Kippoer - Grote Verzoendag.'**

Dit zijn de beginwoorden uit het Unetaneh Tokef, een Joods gebed waarmee in Asjkenazische traditie de diensten in de synagoge op Yom Teruah (ook bekend als Rosh Hashana) en Yom Kippoer worden geopend. Binnenkort (25 tot en met 27 september) is het op de Bijbelse kalender Yom Teruah. Met Yom Teruah start het seizoen van de hoogfeesten in het najaar die bestaan uit Yom Teruah, Yom Kippoer en Soekot (Loofhuttenfeest).

De naam Yom Teruah betekent 'Dag van bazuingeschal' of 'dag van roepen', en is afgeleid van Leviticus 23:24, waarin God gebiedt tot een feestdag, aangekondigd door bazuingeschal. Yom Teruah is een enigszins mysterieus feest. God gebiedt in Leviticus 23 simpelweg een rustdag, een offer, en bazuingeschal ter herinnering, en meer uitleg wordt niet gegeven. Ook wordt Yom Teruah veelal als twee rustdagen

gevierd, hoewel de Torah één rustdag gebiedt. De mondelinge traditie schrijft twee dagen voor omdat de precieze dag en het uur voor Yom Teruah niet bekend zijn. Het valt namelijk op het moment waarop de nieuwe maan voor het eerst is waargenomen in Jeruzalem.

Maar waar moeten we precies aan herinnerd worden op deze feestdag? Het geluid van de bazuin komt op zeker tachtig plaatsen in de Bijbel voor, in een verschillende context. Maar in iedere context gaat van dit bazuingeschal een boodschap uit. Belangrijke boodschappen die gepaard gaan met bazuingeschal zijn het waarschuwen voor gevaar, het volk bijeenroepen voor Gods aangezicht en de inauguratie van een nieuwe koning. Met bazuingeschal worden we dus opgeroepen naar God op te kijken en ons hart op Hem te richten.

De Joodse traditie kent een periode van dertig dagen van inkeer en berouw voorafgaand aan Yom Teruah. Deze periode stopt tien dagen later met Yom Kippoer.

Een periode om elkaar te vergeven, ruzies bij te leggen en berouw te tonen voor alle zonden. Op deze manier wil men zich klaar maken voor het nieuwe jaar, met een schone lei beginnen en, zoals verwoord in het Unetaneh Tokef, God bidden om een genadig oordeel voor het komende jaar.

Deze traditie heeft ook een mooie boodschap die naar óns uitgaat. We leven in bijzondere tijden, waarin we zien dat Jezus' wederkomst wel eens heel spoedig kan plaatsvinden. De Bijbel roept ons op om daarop voorbereid te zijn. In de brieven van de apostelen lezen we hoe we ons daarop kunnen voorbereiden. Door heiliging (1 Tess. 4:3), door God te verwachten (2 Petrus 3:12), jezelf te bewaren in Gods liefde (Judas v. 21), God en elkaar lief te hebben (1 Joh. 4). Laat deze bijzondere periode van Yom Teruah ook voor ons een tijd zijn van voorbereiden, om Hem te mogen ontmoeten als de laatste bazuin klinkt (1 Korinthe 15:51-53).



## Blij met support

**Medio juni arriveerde er opnieuw een container met kleding, meubels en schoenen in Itamar.**

Van daar uit zijn er naar drie boerderijen in de buitengebieden meubels en uitgezochte kleding, gericht op het buitenleven, gebracht. De mensen daar zijn niet alleen blij met de goederen, maar ook met de support!

Het nieuws van de nieuwe meubelzending bereikte alle uithoeken van Samaria.



## De Here God voorziet

**Vanuit de loods In Renswoude komt dit bijzondere verhaal, dat we graag met jullie willen delen.**

Elke ochtend beginnen we in de loods, voordat we gaan sorteren, met koffie en gebed en vragen we Gods leiding over het sorteren. Als er dan, naast Zijn leiding, nog vragen zijn, proberen we die in overleg te beantwoorden. Zo komt Rienk aanlopen met een paar nieuwe rijlaarzen van leer-en - ja natuurlijk - die gaan mee op transport.

### Bidden voor nieuwe laarzen

Wanneer het transport met zeker 40m<sup>3</sup> aan meubels en 35m<sup>3</sup> kleding en schoenen aankomt in Itamar, Samaria, komt een schaapherder uit de omgeving zijn meubelstuk ophalen. We maken foto's van de meubels, zodat die vóór aankomst al verdeeld kunnen worden. Wanneer, de Rabbi (Moshe Goldsmith), die het verdelen coördineert, vraagt of de schaapherder nog verder iets nodig heeft, geeft hij aan dat hij al geruime tijd bidt voor nieuwe laarzen. Wanneer ze een van de veertig banendozen met nieuwe

schoenen openen, vinden ze de nieuwe rijlaarzen in zijn maat. Wat zijn we van Zijn leiding afhankelijk.

### Wonder uit Gods hand

Toen dit verhaal bekend werd bij ons in Renswoude, konden we alleen maar zeggen: dit is een wonder uit Gods hand! Dit is nou echt zo'n prachtig voorbeeld wat de inhoud van ons belangrijke werk betekenen kan voor Gods geliefde volk. De Here God voorziet. Alle spullen die Nachamu Nachamu Ami mag ontvangen, krijgen we van Hem. Hij kent de noden en Hij zorgt dat de spullen bij de juiste personen terechtkomen. Alle eer aan de God van Abraham, Izak en Jacob!



## Liefde voor Israël

**Eind juni waren Sjoerd en Margriet Rinsma uit Friesland op vakantie in Israël en gingen ze op bezoek bij kennissen van hen in Itamar. Ze hebben een grote liefde voor Israël en in het bijzonder voor het Hartland, het Bijbelse Judea en Samaria.**



Sjoerd en Margriet vernamen dat de container van Nachamu Nachamu Ami onlangs in Itamar was gearriveerd en ze maakten van de gelegenheid gebruik om een kijkje te nemen bij Moshe en Lea Goldsmith die verantwoordelijk zijn voor de verdeling van de meubels, kleding etc. Ze bezochten het kledingwinkeltje, beheerd door Michal, de dochter van Moshe en Lea. De bewoners van Itamar, Elon More en Bracha kunnen daar op bepaalde tij-

den winkelen, alles ligt netjes op maat. Wat het heel goed doet, zijn de handgemaakte spullen, waaruit zoveel liefde voor Israël spreekt. Ook de linnen- en handdoekpakketjes zijn populair.

### Ontzettend dankbaar

Itamar heeft een nieuw bezoekerscentrum. Men is bezig met de inrichting daarvan. De geschonken stoelen van Nachamu Nachamu Ami staan er al in. Toen Sjoerd en Margriet afscheid namen, werd hen nog eens nadrukkelijk gezegd dat de inwoners van Itamar en omgeving ontzettend dankbaar zijn voor de met zorg ingepakte kleding en goederen uit Nederland. Sjoerd en Margriet kijken terug op een geweldig mooie dag in Itamar en de nieuwe contacten die ze mochten leggen.





# First Home in the Homeland

**First Home in the Homeland heeft een speciaal programma voor olim (immigranten) die goed voorbereid aan hun nieuwe leven in Israël willen beginnen.**

De olim worden gehuisvest in verschillende kibboetsen voor hun eerste zes tot twaalf maanden in het land. Hen worden Hebreeuwse lessen op hoog niveau (Ulpan) aangeboden, hun kinderen worden ingeschreven bij kleuterscholen, basisscholen en naschoolse groepen. Zo wordt hun integratie in de Israëlische samenleving vergemakkelijkt.



## 360 olim

First Home in the Homeland is erin geslaagd om sinds begin 2022 meer dan 360 olim te verwelkomen. Onder hen zijn er ongeveer negentig olim uit Oekraïne (voornamelijk moeders met kinderen). Volwassenen zijn al begonnen met het bijwonen van hun Hebreeuwse lessen, kinderen gaan naar kleuter- en andere scholen. Vanwege de huidige situatie hebben zich meer dan vijftien nieuwe kibboetsen aangesloten. In totaal meer dan vijftig kibboetsen met olim die deelnemen aan hun programma.

## Vrienden en sponsors

De kibboetsen bevinden zich in verschillende regio's in het zuiden en noorden van Israël. Natuurlijk hebben de olim allemaal verschillende behoeften. De belangrijkste taak is om hen niet alleen psychologische hulp te bieden, maar ook financiële. En natuurlijk was dit niet mogelijk geweest zonder vrienden en sponsors. Ze krijgen van Nachamu Nachamu Ami bedden, tafels, stoelen, kasten en ander meubilair



voor hun kibboetswoningen om warmte en comfort in hun huizen te brengen.

## Thuis

Daarom heet dit project voor Nachamu Nachamu Ami: 'Maak van een huis een thuis'. Ze waarderen de steun en vriendschap zeer. Het helpt hen om sterk te blijven, zelfs in zo'n turbulente tijd!

## Valentin en Maya Huts

Valentin en Maya Huts uit de stad Shostka kwamen via Kishenev (Moldavië) naar Israël met hun zoontje Mark en een kleine koffer. Ze lieten letterlijk hun hele leven in Oekraïne achter. Ze voegden zich bij het programma in kibboets Beeri in het zuiden. Ze voelen zich veilig en thuis en willen indien mogelijk een tijdje in Beeri blijven. Ze leren Hebreeuws, voeden hun zoon op in een vriendelijke omgeving en maken plannen voor de toekomst. Alle vormen van hulp zijn erg belangrijk voor hen, aangezien ze vrij jong en onervaren zijn. First Home in the Homeland doet er alles aan om hen te ondersteunen.



## Ekaterina en Miron Kichko

Nog een belangrijke deelnemer aan ons programma is de kleine Miron Kichko, die met zijn moeder Ekaterina uit Kiev naar Israël kwam. Ze volgen sinds maart het programma van First Home in the Homeland en wonen in kibboets Galed, in het noorden van Israël. Ze houden van de gastvrije, warme en ontspannen sfeer in de kibboets. Miron heeft al nieuwe vrienden gemaakt en is gelukkig met zijn nieuwe leven in Israël. Onlangs vierde hij zijn tweede verjaardag in kibboets Galed.



## Oekraïne

De hulpgoederen en kleding vinden hun weg naar de Joodse gemeenschap in Bratslav. Rechts op de foto Ludmila Brodova (Chernivtsi) en links Faina Baek (Bratslav). Donderdag 22 juli jl. is er in Renswoude opnieuw een vrachtwagen ingeladen voor Oekraïne met hulpgoederen, voedsel en kleding.



In het afgelopen jaar hebben we de volgende transporten kunnen verzorgen:

## ISRAËL

2  
containers

Joseph Project

1  
container

Tents of Mercy

2  
containers

First Home in the Homeland

2  
containers

Itamar

1  
container

Dugit Center

## OEKRAÏNE

3

Transporten

## GRENS POLEN

4

Bestelbusjes



## Transportkosten Actie

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat alles in deze tijd duurder wordt. Dat geldt helaas ook voor de transportkosten.

Wij stellen daarom uw gift ten behoeve van de (oplopende) transportkosten zeer op prijs. Heel dankbaar zijn we dat we nog steeds volop goederen kunnen versturen. Uw bijdrage in de kosten kunnen we echt niet missen. Voor 10 euro bekostigt u het vervoer van bijvoorbeeld een doos met kleding! Doe mee en neem één of meerdere dozen voor uw rekening! Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!



*U kunt een gift overmaken op rekening  
NL67 RABO 0309 362 792 ten name van  
Nachamu Nachamu Ami onder vermelding van:  
Transportkosten (Giften zijn fiscaal aftrekbaar).*



## Hoe kunt u Nachamu Nachamu Ami ondersteunen?

- Help mee met het sorteren van kleding in de loods of in een van de kledingdepots in het land.
- Help in de winkel of start een kringloopwinkel.
- Bid voor onze stichting, de transporten en projecten.
- Stel ruimte beschikbaar voor een (sorteer)depot.
- Attendeer uw omgeving op onze stichting en vraag nieuwsbrieven om het werk van onze stichting met anderen te delen.
- Nodig ons uit om te komen spreken in uw kerk/gemeente, bij u op de vereniging of kring.
- Ondersteun ons financieel met een gift.  
Rekeningnummer: NL67 RABO 0309 362 792 (fiscaal aftrekbaar).

E-mail: [info@nachamu.org](mailto:info@nachamu.org) | Telefoon: 0318-486808  
(dinsdag t/m donderdag 09:00-12:30 uur)



Stichting Nachamu Nachamu Ami נחמו נחמו עמי [www.nachamu.org](http://www.nachamu.org) - [info@nachamu.org](mailto:info@nachamu.org)

De Hebreeuwse woorden 'Nachamu Nachamu Ami' vinden we terug in Jesaja 40:1: 'Troost, troost Mijn volk'. De stichting *Nachamu Nachamu Ami* is opgericht om gehoor te geven aan deze oproep van God. Wij willen als stichting zoeken naar mogelijkheden om het Joodse volk, dat om wat voor reden dan ook in nood verkeert, te helpen, steunen, bemoedigen en vertroosten. Dit ongeacht het land waar zij zich bevinden.

Postadres: Postbus 8118, 6710 AC Ede  
Kantoor: Utrechtseweg 8a  
3927 AV Renswoude  
Dinsdag t/m donderdag  
09.00 - 12.30 uur  
Telefoon: 0318-48 68 08

KvK: 09136461 (ANBI)  
IBAN: NL67 RABO 0309 3627 92  
(Giften zijn fiscaal aftrekbaar)

**Centraal Depot**  
Utrechtseweg 26a  
3927 AV Renswoude  
Dinsdag t/m donderdag 09.00 - 16.00 uur

**Habbekrats winkels**  
Lunteren  
Hulst  
'Oogappeltje' Oosterwolde (FR)  
*Foto's in deze nieuwsbrief: NNA, Shutterstock*